

Ni parolu pri LAR

Certe antaŭ pli ol 10 jaroj ni komencis la Amsterdamajn renkontiĝojn en la dekuna etaĝo de la iama poŝtejo sur Oosterdokseiland (proksime de la Centra Stacio), kie nun troviĝas [Booking.com](https://www.booking.com). La supra etaĝo provizore estis uzata de grandioza kafejo/restoracio.

Meze de la zumado kaj klakado de pladoj, ni havis niajn kunvenojn. Bedaŭrinde mallongdaŭra. Je nia surprizo, ni povis uzi ĉambron en Hotelo Prins Hendrik sen ia kompenso. Post kelkaj monatoj oni proponis al ni uzi la matenmanĝĉambron en la hotelo Koopermolen. Ankaŭ sen ŝargado de ajnaj kostoj. Krom la trinkaĵoj. Ni ankoraŭ estas surprizitaj de la gastamo kaj fido montritaj en nekonata klubo. Estas grava kialo por trinki kaj/aŭ manĝi ion poste ĉe Hotelo Prins Hendrik.

Tio estas la historio. Kion ni en la proksima estonteco ŝatus preparoli estas la (proksima) estonto de Esperanto en Amsterdamo kaj LAR precipe.

Kelkaj demandoj kiel gvidilo:

1. Kiel vi vidas la estontecon de LAR?
2. Kiel vi volas, ke la kunvenoj aspektu? Kiajn postulojn ĝi devas plenumi?
3. Kiom da partoprenantoj vi ideale atendas? Eta grupo, do vi povas paroli Esperanton intense, aŭ pli granda?
4. Kiel vi spertas la kombinaĵon kun la Zoom-homoj ekster la klasĉambro?
5. Ĉu ni devus pli multe klopodi organizi Esperanto-klasojn, aŭ konsciigi homojn pri ilia ekzisto?

6 Ni opinias, ke emblemo por LAR estas dezirinda. Terry Vogelaar faris aranĝon. Kion vi pensas pri tio? Kaj kien loku la literojn LAR kaj "La Amsterdama Rondo"?

Estas ankoraŭ multaj demandoj por konsideri. Ĉu vi povas nomi kelkajn? Kaj respondoj?

Ni esperas, ke ĉi tio povas esti bonega komenco por plia kresko, en kia ajn formo.

Ôis dimanô.
Peter Ebenau
+31 6-1424 0870



Laten we het over LAR hebben

Zeker ruim 10 jaar geleden begonnen we met de Amsterdamse bijeenkomsten op de elfde verdieping van het voormalige postkantoor op Oosterdokseiland (vlakbij het Centraal Station), waar nu Booking.com gevestigd is. De bovenverdieping werd tijdelijk gebruikt door een prachtig café/restaurant.

Te midden van het gezoem en gekletter van de borden hielden wij onze vergaderingen. Helaas van korte duur. Tot onze verbazing konden wij zonder enige compensatie gebruik maken van een kamer in Hotel Prins Hendrik. Na een paar maanden kregen we het gebruik van de ontbijtzaal van hotel Koopermolen aangeboden. Ook zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Behalve de drankjes. Nog steeds zijn wij verrast door de gastvrijheid en het vertrouwen dat getoond wordt in een onbekende club. Er is een belangrijke reden om straks iets te gaan drinken en/of eten bij Hotel Prins Hendrik.

Dat is het verhaal. Waar wij het de komende tijd graag over willen hebben is de (nabije) toekomst van Esperanto in Amsterdam en LAR in het bijzonder.

Een paar vragen als leidraad:

1. Hoe zie jij de toekomst van LAR?
 2. Hoe wil je dat de bijeenkomsten eruit zien? Aan welke eisen moet het voldoen?
 3. Hoeveel deelnemers verwacht je idealiter? Een kleine groep, zodat je intensief Esperanto kunt spreken, of een grotere?
 4. Hoe ervaar jij de combinatie met de Zoom-mensen buiten de klas?
 5. Moeten we harder proberen Esperantolessen te organiseren, of mensen bewust maken van het bestaan ervan?
- 6 Wij denken dat een logo voor LAR wenselijk is. Terry Vogelaar heeft iets geregeld. Wat denk je daarvan? En waar moeten de letters LAR en "De Amsterdamse Cirkel" geplaatst worden?

Er zijn nog veel vragen om over na te denken. Kun je er een paar noemen? En antwoorden?

Wij hopen dat dit een mooie start kan zijn voor verdere groei, in welke vorm dan ook.