

“La Amsterdama Rondo”

kunvenoj de esperantistoj - ĉiun duan dimanĉon en la monato

Kunvenejo: Hotel De Koopermoolen, Warmoesstraat 3 - 5, 1012 HT Amsterdam.

Organizanto: laamsterdamarondo@gmail.com. 020-6946 073 (Peter) aŭ 023 5242 643 (Bert)

INVITO AL KUNVENO DE LA AMSTERDAMA RONDO

je dimanĉo, la **9a** de decembro, en Hotel De Koopermoolen

Komenciĝo je la **15a** horo. Fino ĉirkaŭ la 17a horo

Filozofiumado

Filozofi-umado estas vorto kiun elpensis Korine Cheizoo por indiki ke temas pri interbabila laborgrupeto por ĉiuj, de ĉiuj aĝoj, devenoj, edukado k.s. Ne temas pri tre serioza okupo de filozofoj. La partoprenantoj parolas pri aforismoj kaj spritaj eldiraĵoj de famuloj kaj malpli konataj homoj. Tiuj aforismoj kaj eldiraĵoj troviĝas sur kartoĵ kun demandoj por stimuli la diskutadon.

Korine gvidas la interparolojn inter la partoprenantoj. Labormaniero: partoprenanto elektas diskutkarton, laŭtlegas, respondas aŭ dividas pripensojn. Poste aliaj reagos k.t.p.

La celo estas interŝanĝi opiniojn kaj pripensojn, kaj tiele leĝere filozofii, filozofiece interbabili pri certaj temoj ekde propraj spertoj kaj pensoj, rilate al la vivo ĝenerale, vivkonceptoj, praktika kaj spirita konvinkoj, k.s.

Luchtig filosoferen

"Filozofiumado" is een woord dat Korine Cheizoo heeft uitgedacht om aan te geven dat het gaat om een praatgroep waar iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, opleiding, e.d. aan mee kan doen. Het gaat er niet om ons heel serieus met filosofen bezig te houden. De deelnemers praten aan de hand van aforismen en geestige uitspraken van beroemde en minder bekende mensen. Deze aforismen en uitspraken staan op kaarten met vragen om de discussie te stimuleren. Korine leidt het gesprek tussen de deelnemers.

Werkwijze: een deelnemer kiest een discussiekaart, leest die hardop voor, beantwoordt de vragen of deelt zijn/haar gedachten. Daarna reageren de anderen, enz. Het doel is om meningen en overpeinzingen uit te wisselen, en zo op een lichte manier te filosoferen, met elkaar te praten over bepaalde thema's uitgaande van eigen ervaringen en gedachten met betrekking tot het leven in het algemeen, concepten over het leven, praktische en spirituele overtuigingen, e.d.

De bijeenkomst vindt plaats in Hotel De Koopermoolen, Warmoesstraat 3-5, 1012 HT Amsterdam. Hoe te bereiken?

Vanaf het Centraal Station-westzijde: ga naar het Victoria-hotel (prins Hendrikkade), steek de tramrails van het Damrak over, ga de Nieuwe Brugsteeg in. Aan uw rechterhand vindt u de Warmoesstraat.

Vanaf het Centraal Station-oostzijde: loop naar de St. Nicolaaskerk (Prins Hendrikkade), ga naar rechts tot aan de St. Olofssteeg. Ga dit straatje door. Het verlengde is de Warmoesstraat.

Wat kost het? U betaalt uw eigen consumpties. Koffie, thee, drankjes, lichte maaltijden – de prijzen liggen op een gemiddeld niveau van de horeca.

Van 27 dec. - 3 januari Luminesk' in Königswinter, bij Bonn, Duitsland.

Voor ouderen. <https://www.esperanto.de/eo/enhavo/luminesk-0>

Van 27 dec. - 3 januari Novjara Renkontiĝo in Wiesbaden, Duitsland.

Voor families. <http://www.esperantoland.org/eo/>

Van 28 dec. - 4 januari Junulara E-semajno (JES) in Storkow/Mark bij Berlijn.

Voor jongeren. <http://jes.pej.pl/eo/>

Esperanto – internacia lingvo

www.esperanto-nederland.nl